



# Het Knipoogje



Jaargang 6, nummer 2, schooljaar 2018 - 2019



# Het Knipoogje

EDITIE WINTER

VBS de Knipoog Vilvoorde  
F. Rooseveltlaan 98 - 1800 Vilvoorde - [www.kov.be/bck-bao](http://www.kov.be/bck-bao)



## *Inhoud*

|  |    |
|--|----|
| De Sint op bezoek.....                                 | 2  |
| In de advent keken we uit naar Kerstmis.....           | 3  |
| Kerstmarkt op school.....                              | 3  |
| De maand december in L5.....                           | 4  |
| Operatie proper.....                                   | 5  |
| Helm op, fluo top.....                                 | 6  |
| 550 jaar Karmelietessen in Vilvoorde.....              | 7  |
| Onze leerlingen over het bezoekje aan den Troost:..... | 8  |
| L3 op uitstap in Vilvoorde.....                        | 9  |
| Gedichtendag in 2B.....                                | 10 |
| Aardappelsoep L3.....                                  | 11 |
| Workshop gezonde brooddoos L3.....                     | 12 |
| L3 Dikketruiendag en klimaatwandeling.....             | 12 |
| Kunst in de derde kleuterklas.....                     | 13 |
| L1 ging naar "Meneer Beer en de woeste wolven".....    | 13 |
| L3 ging naar de Karmelietessen in den Troost.....      | 14 |



## De Sint op bezoek

Op 6 december was het weer zover. Sinterklaas bracht een bezoekje aan onze school. Dit jaar kwam hij met een legerjeep. Ook de pieten waren van de partij. Ze reden de school binnen op hun step. Ze gooiden met lekkere snoepjes en trokken gekke bekken.

De lagere klassen mochten een bezoekje brengen aan de Sint. Ze zongen mooie liedjes en deden leuke dansjes.

De pieten deden heel erg gek en staken sommige kinderen en juffen in de zak. We kregen mooie cadeautjes voor de klas en lekkere chocolade.

Dank je wel Sint. We tellen al af naar je volgende bezoekje.



Wisten jullie dat de Sint zijn intrede deed in een coole Jeep? Het was superfijn!



We kregen fijne cadeautjes voor de klas en onze schoentjes werden gevuld met lekkere speculaas. Dankjewel Sinterklaasje!



## In de advent keken we uit naar Kerstmis.



In de lagere school kwamen we tijdens de advent elke maandagochtend samen op de speelplaats om een kaarsje aan te steken. We leerden over het kerstverhaal dat juf Hilde zo mooi vertelde, luisterden naar een gebedje en zongen samen een lied. In de klas volgden we de verhalen van Robbie. Zo brachten we licht tijdens de donkere dagen. We sloten de advent af met een gezellige viering met heel de lagere school in de kerk van Vilvoorde. Het was fijn om samen uit te kijken naar Kerstmis!

## Kerstmarkt op school

Op 17 december kon je genieten van de kerstmarkt in de Knipoog. Er waren lekkere hapjes en drankjes, je kon op de foto met de kerstman en de engeltjes van ons kerstkoor streelden onze oren met hun kerstgezing.





## De maand december in L5

Op donderdag 6 december '18 kregen we bezoek van de Heilige Sinterklaas en zijn 3 Zwarte Pieten. Dit jaar kwam hij toe in een Jeep. De kinderen reageerden heel uitbundig.

Ze zouden mekaar vertrappeld hebben om een snoepje te bemachtigen. Na de middag bracht hij een blits-bezoek in de klas. Volgens de Sint waren er dit jaar geen stoute kinderen.... Rara, zou dit echt waar zijn? Hij wenste ons veel succes met de proefwerken.

Voor heel wat kinderen (en ook vele ouders) was december een stressvolle maand. De eerste keer proefwerken stonden hen op te wachten. Met de nodige hulp van de juffen leerden de kinderen een planning maken. En dan kwam dat eerste proefwerk eraan....

We begonnen direct met een grote klepper: Frans schriftelijk en mondeling. De kop was eraf. Iedereen wist waaraan hij zich nu kon verwachten. De proefwerkperiode verliep voor de rest vlot.

In het vak WO leerden we over water. We bezochten een zuiveringsinstallatie, we maakten kennis met de bacteriën die ons water zuiveren. We zagen ook wat er allemaal in het water wordt weggegooid. De gids gaf ons ook wat tips die we meenamen naar huis: zuinig omspringen met water, geen javel gebruiken (want dit doodt de bacteriën). Tot slot kreeg iedereen nog een leuke strip mee naar huis. Na dit thema knutselden we een waterrad. Het ene waterrad werkte al wat beter dan het andere. Maar iedereen deed toch zijn best! Proficiat!

Om het jaar goed af te sluiten, werkten we in de klas met een contract. Hierin stonden allerlei leuke activiteiten en konden de nieuwjaarsbrieven geschreven worden. Amai, dat was puffen en zwoegen om bij sommigen 5 brieven tip top in orde te krijgen....

Op dinsdag 18 december 2018 zijn we met L5 in Mechelen gaan schaatsen. Voor de ene verliep dit al wat vlotter dan voor de andere. Met een bluts en buil kwamen we veilig terug op school.

We sloten de week nog af een hoekenwerk rond Cyberpesten en Veilig Internetten. Hopelijk hebben de kinderen hier veel van onthouden.

Helemaal in de kerstsfeer vertrokken we op donderdag 20 december naar de kerk voor een kerstviering. Het kerstkoor verwelkomde ons met hun engelenzang. Met een voet al in de vakantie, ons hoofd al in de wolken, begon de welverdiende kerstvakantie op vrijdag om 15u15.

## Operatie proper

De leerlingen en leerkrachten in de Knipoog doen hun best om de buurt rond onze school proper te houden. Onderweg naar het zwembad nemen wij de afvalrugzakken mee en rapen we het zwerfvuil op dat we tegenkomen. We kregen daarvoor leuke gele handschoenen en afvalprikkers van Incovo en Operatie Proper. Ook hiervoor maakten we een beurtrol: elke maand is een ander leerjaar aan de beurt om de zwembadroute zwerfvuilvrij te maken. Wij registreerden ons de deze website: [mooimakers.be/claims/de-knipoog-zwembadroute](https://mooimakers.be/claims/de-knipoog-zwembadroute)

Wij vinden het heel leuk om mee te doen met Opeartie Proper want wij houden van een propere buurt!





## Helm op, fluo top



De Knipoog doet mee aan de actie "Helm op, fluo top!"

Fijn dat iedereen zo goed zijn best doet om zichtbaar te zijn in het verkeer.

De actie is een groot succes in onze school. Er zijn zelfs klassen waar ALLE leerlingen ELKE DAG een fluohesje dragen om naar school te komen 's morgens.

Laat je kind opvallen in het verkeer, want jouw kind mag gezien worden. Met deze tips kunnen je kinderen hun zichtbaarheid in het verkeer verhogen.

1. Wees geen grijze muis in het verkeer, maar draag felle en heldere kledij. Draag je toch liever een donkere jas, ga dan voor een jas met reflecterende elementen of doe een fluohesje aan.
2. Pimp je boekentas of rugzak met reflecterende strips of accessoires.
3. Ga voor een fietshelm in een opvallende kleur of kleef er leuke reflecterende zelfklevers op.
4. Fiets bij voorkeur op goed verlichte wegen en zorg voor een felle en goedwerkende fietsverlichting.

Zien en gezien worden, dat is de boodschap!

## 550 jaar Karmelietessen in Vilvoorde

**De orde van de Karmelietessen in Vilvoorde bestaat 550 jaar.**

Dat moet gevierd worden! De zusters zorgden voor een knappe tentoonstelling en de leerlingen van de Knipoog werden uitgenodigd voor een bezoekje aan den Troost. Daar stond juf Mimi -jarenlang juf in het zesde leerjaar bij ons op school- ons op te wachten als gids. Ze vertelde heel wat over het klooster en het leven van de zusters die er wonen. Het was knap om te zien hoe de leerlingen helemaal aan haar lippen hingen tijdens de uitleg die ze gaf. Ze kwamen ogen tekort om overal rond te kijken en leerden heel wat bij over het bestaan van de zusters in het klooster.



Wie meer wil weten over de Karmelietessen, moet zeker verder lezen:

### **In het begin**

Al in de eerste eeuwen van het christendom hebben broeders van Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel zich op die berg gevestigd als kluizenaars. Ze krijgen een regel van de heilige Albertus van Jeruzalem, maar hun spiritualiteit ontleen ze vooral aan de profeet Elia. Hij mocht God ontmoeten op de Horeb in een stille bries... 1Kon 19, 11-13

*'Voortdurend leven in Gods aanwezigheid'* is daarom de grote regel van de Karmel.

### **Karmelietessen naar Vilvoorde**

Na de kruistochten worden de broeders verjaagd en vestigen ze zich eerst in Zuid-Europa en trekken vandaar verder naar het Noorden. Ze leven niet langer als kluizenaars, maar in slotkloosters. In de 15de eeuw worden ook de eerste kloosters voor vrouwen gesticht.

Op 11 februari 1469 komen de eerste zusters karmelietessen aan in Vilvoorde. Uiteindelijk komen er 13 zusters van de 40 naar Vilvoorde waar ze in de helft van het begijnhof mogen wonen, dankzij de bemiddeling van diezelfde Johannes Soreth bij Karel de Stoute.

In 1586 komen de zusters binnen de stadsmuren hun intrek nemen in het voormalige Sint-Niklaashospitaal op de plaats waar ze nu nog altijd leven.





### **Onze Lieve Vrouw van Troost**

Wanneer de karmelietessen binnen de stadsmuren komen wonen, brengen ze het genadebeeld van Onze Lieve Vrouw van Troost mee. Het is een geschenk voor de begijnen van Sofia van Thuringen, de dochter van Elisabeth van Hongarije van wie ze het erfde. De verering van dit beeldje brengt nog altijd dagelijks tientallen mensen naar de huidige basiliek in de Leuvensestraat waar ze de stilte zoeken, een kaarsje branden, bidden en troost vinden bij Maria. Ook de spreekkamer van de zusters is drukbezocht: voor een gesprek, een tas koffie en een luisterend oor. Alle intenties worden meegenomen in het dagelijkse gebed van de slotzusters.

### **Oudste nog bestaande karmeliegemeenschap ter wereld**

Vandaag zijn ze met zijn twaalfen, waaronder vijf jongere Filipijnse zusters. De karmelietessen van Vilvoorde zijn de oudste nog bestaande karmeliegemeenschap van de wereld!

(bron: [www.dentroost.be](http://www.dentroost.be))

## **Onze leerlingen over het bezoekje aan den Troost:**

Becha 5 C:

Het was interessant. Weet je dat die zusters niet buiten het klooster mogen komen?

Benoît 5 A:

Vooral de zoekopdracht op het einde was leuk. Ik vond het ook fijn om eens een andere kerk te zien.

Sofiane 4 A:

Ik ben te weten gekomen dat de zusters vroeger op stro sliepen in plaats van op een matras.

Ikram 3C:

Bij de rondleiding kregen we een wafel, dat was lekker. We mochten zelf rondkijken. Het was leerrijk.



## L3 op uitstap in Vilvoorde

Op donderdag 29 november ging het derde leerjaar op stap met een stadsgids doorheen Vilvoorde. De gids vertelde hoe het 100 jaar geleden in Vilvoorde was. Toen was de Eerst Wereldoorlog volop aan de gang. De gids vertelde dat veel mensen onvoldoende eten hadden. En dat ze moesten aanschuiven voor wat soep. We kwamen te weten dat er spionnen woonden in Vilvoorde. Wist je dat er vroeger een grote ontploffing is geweest in Vilvoorde? Heel veel huizen werden daardoor zwaar beschadigd.

We stopten bij het huis van de familie Delacre, bekend van de lekkere koekjes, die moesten in de oorlog voedzame koeken bakken voor de mensen. We kregen zelf ook een koek.





## Gedichtendag in 2B

Op 31 januari speelden we met de kinderen van L2B een spel voor gedichtendag. We moesten 8 opdrachten vervullen. In de verschillende gedichten moesten we op zoek gaan naar woorden. Met de gevonden woorden moesten we dan een nieuw gedicht maken. Hier kan je onze gedichten lezen.

Ik zweet ik heb het warm.  
Ik zit in de bus.  
Ik eet druiven.  
Wat is rabijst raar.  
Wat een mooi seizoen lente.

Joachim, nada, olamide, archil

De politieman eet ananas.  
De neushoorn eet een politieman.  
De politieman heeft een winterjas.  
De politieman verslaat de neushoorn.  
De politieman gaat op reis in België.

Rayan, yona, yasmin, salma, yunus

De politieman eet druiven.  
De politieman zit in de bus.  
De neushoorn zit in Assen.  
De politieman speelt met het speelgoedbootje.

Tess, mohamed, nour, mehdi

De politieman eet een appel  
in België in de winter in de bus.  
In de lente bloeien heel veel bloemen.  
In de winter is het koud.

Riham, kaoutar, anna, nelsie



Vandaag is het winter.  
De politieman gaat naar België.  
De politieman rijdt met de bus.  
De politie is verschrikkelijk.  
De politieman eet confituur.  
De bouwbigorgel is dood.  
De neushoorn is de politieman.

Yassine, almedin, maksim, ahmed

### Aardappelsoep L3

In januari kwam er het theatergezelschap 'Laika' optreden op school voor het derde leerjaar. Een actrice kwam vertellen over hoe zij als kind de oorlog ervaarde. Ondertussen werd er soep gemaakt. Dit werd leuk in het verhaal verwerkt. We leerden heel wat groenten kennen en mochten achteraf de soep opdrinken. Nadien maakten we in de klas ons eigen aardappelvarkentje.





## Workshop gezonde brooddoos L3

Als vervolg op de voorstelling "Aardappelsoep" kregen we het bezoek van een diëtiste.

Zij gaf tips om de brooddoos op een gezonde manier te vullen :

- **Wraps**
- **Hummus**
- **Tsatziki**

We gingen allemaal aan de slag : handen wassen, groenten snijden en de gerechtjes maken.

We konden daarna alles opsmullen.



## L3 Dikke truiendag en klimaatwandeling

Op dinsdag 12 februari was het weer zover, dikke truiendag. Met al de acties van de voorbije weken vonden we dat we ook ons steentje moesten bijdragen.

Er werd een leuke en interessante klimaatquiz georganiseerd; we keken naar Karrewiet en bespraken wat wij zelf kunnen doen om onze voetafdruk te verminderen.

We besloten zelfs een klimaatwandeling te maken. Op donderdag 14 februari trokken we met onze zelfgemaakte slogans naar de Grote Markt. Daar maakten we krijttekeningen en wandelden daarna terug naar school.





## Kunst in de derde kleuterklas

Op maandag 11 februari hielden we met de derde kleuterklas een atelier rond thema KUNST. De kleuters konden kiezen uit verschillende leuke activiteiten. Er was ook een echte kunstenaar bij ons op school...Karel Van Camp.

Bij hem konden de kinderen kennis maken met nieuwe technieken. Daarna was het aan de kleuters zelf om te experimenteren. Zo kwamen ze samen tot een echt kunstwerk. De kunstenaar gaat het werk nu thuis afmaken en dan zal het geveild worden. Met deze opbrengst maken we een goed doel blij, namelijk VZW COCON (<http://www.cocon-vilvoorde.be/>)

De andere kinderen konden kiezen uit andere leuke activiteiten:

Zelf foto's leren trekken (verschillende perspectieven,

Tekenen met een spuitzak (gevuld met lijm, scheerschuim en verf)

Kleurrijke collage van kunstige vormen

## L1 ging naar "Meneer Beer en de woeste wolven"

Het eerste leerjaar ging op dinsdag 5 februari naar het Bolwerk. We keken naar de muzikale voorstelling

### 'Meneer beer en de woeste wolven'





### L3 ging naar de Karmelietessen in den Troost

In december ging het 3<sup>e</sup> leerjaar op bezoek bij de zusters Karmelietessen in de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Troost.

Om hun 550-jarig bestaan te vieren, hadden de zusters de deuren van hun klooster wagenwijd open gezet. Juf Mimi was die dag onze gids. Zij vertelde over de geschiedenis van de basiliek en over het feit dat veel mensen een kaarsje komen branden, bidden en troost vinden bij Maria.

Er leven nu nog twaalf zusters in het klooster, waarvan er vijf van de Filipijnen afkomstig zijn.



Zuster Carmela, één van de Filipijnse zusters, heette ons hartelijk welkom in het klooster en vertelde over het leven in het klooster : de zusters brengen vooral hun tijd door met bidden en werken in stilte (koken, poetsen, tuinieren, strijken...), alsook soms wat ontspanning (vooral handwerk).

In het kleine museum kwamen we te weten hoe de zusters vroeger leefden. Er lagen oude gebruiksvoorwerpen en er hingen foto's aan de muur.

Het was een zeer boeiende en leerrijke dag!