

BOOM SHAKALAKA

Ik sta wel tussen huizen

maar ik ben niet van beton.

TOCH HOU IK MEER DAN 1000
BEWONERS UIT DE ZON.



*In elke groene zone
staat een droomappartement
waar je gratis in kan wonen.
Ik ben een boom van een vent*

Lang leve het leven om me heen.
Een boom is nooit alleen.



Refrein:

Aan elke plant of dier die zich thuis voelt op zijn vak:
“Say home sweet home!” (Boom Sweet Boom!)

Eik of populier, Een ‘huis’ zijn is het vak,

VAN ELKE BOOM ...

Shakalaka, boom, boom,

shakalakalaka, boom,

shakalaka, boom, boom ...



De vogels zijn aan het zonnen.
Hun borstjes zijn al rood.



*De mieren zijn een zoekactie begonnen
naar nieuwe zakken voor de duizendpoot.*



De eekhoorn zit te zwammen
tegen het naar hem genoemde brood.



"Ik ben in mijnen tamme",
zegt de kastanje tegen de noot.



Zing het Refrein !

Wij geven schaduw.
Wij geven vuile lucht
door te ademen
weer zuiver terug.
Wij zijn een afdak
als je voor de regen vlucht.
Wij geven eten
daarvan draag je de vrucht.
Wij zijn gevers.
Ons leven lang.
Alleen van bevers
zijn wij bang.

Wie jij misschien ook eens in mijn schaduw staan?

<https://soundcloud.com/radio-oorwoud/boom-shakalaka-radio-oorwoud-feat-kommil-foo>